

Rond de vieringen

Zondag 18 oktober is drs. J.H. Lotterman onze voorganger, organist is dhr. A.M. Buchener. De collecte is bestemd voor het Kerk in Actie/Werelddiaconaat. Met de opbrengst van de collecte worden partnerorganisatie Sartawi in Bolivia en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie gesteund. De kleine boeren op de hoogvlakte in Bolivia leven in grote armoede. De aarde is kurkdroog door de weinige regenval en het waait altijd hard. De boeren kunnen er nauwelijks overleven. Sartawi, partnerorganisatie van Kerk in Actie, werkt samen met de boeren aan betere irrigatie- en drinkwatersystemen en leert de boeren hoe ze hun land het beste kunnen bewerken. Dankzij verbeterde huisvesting en voeding produceren de koeien meer melk. De vrouwen maken kaas en yoghurt van de melk en verkopen die op de markt. Van de opbrengst kan het schoolgeld van de kinderen worden betaald. Dankzij de hulp van Sartawi kunnen de boeren op de hoogvlakte in Bolivia steeds beter voorzien in hun levensonderhoud.

De vieringen in de herfst hebben alle te maken met het einde van het kerkelijk jaar straks op 22 november en met de verwachting van Gods Rijk. Mattheüs 22 heeft te maken met de verwachting van de ontmoeting van de Heer met diegenen die zijn geroepen. Het beeld is een bruiloft en het wordt in het Jodendom als belediging ervaren om niet op een uitnodiging in te gaan met één of ander nietszeggend argument. Zo wordt de uitnodiging wereldwijd getrokken: we zijn allemaal uitgenodigd om te leren leven als feestgangers onderweg naar het Koninkrijk. Daar past blijde verwachting bij en grote verwondering. Ook Jeremia is zo'n feestlezing: de voorbereiding op de komst van de Bruidegom is het doen van Gods woorden, die in ons hart zijn geschreven – dus deel zijn gaan uitmaken van ons dagelijkse bestaan. Psalm 119 wordt gezongen, ons Zondagslied is Gezang 747, een feestlied vol verwachting.

drs. J.H. Lotterman

Zondag 25 oktober gaat ds. W. Baan voor in de dienst in de Lutherkapel. Organist is dhr. E.M. Vliem en de collecte is bestemd voor Hervormingsdag. Op Hervormingsdag staan wij stil bij het begin van het Protestantisme. Want als Luther zijn stellingen niet op de deur van de kapel in Wittenberg had gespijkerd, hadden de protestantse gemeenten die Nederland rijk is niet bestaan. Ook onze kerk niet. Daarom geven we vandaag in de collecte voor het werk dat de Protestantse Kerk in Nederland doet om de plaatselijke gemeenten te ondersteunen. Ook onze gemeente maakt gebruik van de adviezen en ondersteuning die de landelijke Protestantse Kerk biedt.

Want er komt heel wat kijken bij een kerkgemeente zijn. Hoe vorm je een gemeenschap? En hoe blijft de gemeenschap levendig? Het zijn belangrijke vragen die gesteld moeten worden naast het opstellen van beleid, het beheren van de gebouwen en het onderhouden van een goede ledenadministratie. De Protestantse Kerk helpt gemeenten via regionale commissies, overleggen in de classis via gemeenteadvisoren om zich te blijven ontwikkelen. Dat werk ondersteunen wij graag.

Vandaar dat wij deze zondag collecteren voor het bovenplaatselijke werk van de Kerk, zodat ook in de toekomst deze ondersteuning mogelijk kan blijven.

Op deze zondag 25 oktober horen wij het Evangelie uit Johannes 4: een genezingsverhaal. Het is voor ons een oproep om te vertrouwen. Vertrouwen is de beste invulling van het werkwoord geloven. Een werkwoord, want zoals zo vaak roept Jezus hier op om te gaan doen wat aansluit bij wat Hij voor ons doet. Geloof is nooit passieve kennis. Neemt deel aan deze eredienst, ze zal uw geloof versterken! Weest van harte welkom.

Ds. W. Baan

Bloemen van de altaartafel

De bloemen van de altaartafel gingen op 27 september naar dhr. D.H. Andel, die zijn 50-jarig ambtsjubileum vierde als organist in diverse kerken. Op 4 oktober waren de bloemen voor mw. Visser uit Utrecht, die herstellende is na een val.

Van de kerkenraad

Na de zomer heeft de kerkenraad haar werkzaamheden weer energiek ter hand genomen. Frances Boddeke woonde een overleg van de diakenen (hervormd, gereformeerd en luthers) in Zeist bij en Frans van Wijk deed hetzelfde voor de kerkrentmeesters. Herman Hamers bezocht de vergadering van de algemene kerkenraden en de vergadering van de classis. Ook voor onze gemeente is het van belang om op alle niveaus mee te praten en aanwezig te zijn.

Een aantal komende diensten vereist ook veel voorbereiding. Op 8 november nemen wij afscheid van Johan Lotterman als één van onze pastorale werkers, en op 29 november gedenken wij het 50-jarig bestaan van onze kapel met een feestelijke dienst. Op beide zondagen hopen wij veel bezoekers in onze kapel te mogen begroeten.

Voor het pastoraat en de burendiensten zijn subsidieaanvragen ingediend bij het Bureau voor de Steunverlening. We zijn ook druk bezig om geld bijeen te sprokkelen, zodat wij de kapel een schilderbeurt kunnen laten geven. De noodverlichting in de kerkzaal en de benedenzaal is weer hersteld en inmiddels weer goedgekeurd door de brandweer.

Verder is de kerkenraad doende aan de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-voorwaarden te voldoen. Dit is een eis van de belastingdienst, waaraan per 1 januari a.s. ook kerken moeten voldoen. Op de website moet een groot aantal gegevens worden geplaatst om de ANBI-status te behouden, zodat kerkleden hun giften van hun belastbaar inkomen mogen blijven aftrekken. Bovendien blijft de kerk dan vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Financiën

Stand financiële middelen 2015 tot nu:

- Vrijwillige bijdragen: tot 3 oktober ontvingen wij € 18.473 op rekeningnummer NL50 INGB 000 3833 37 van Kerkrentmeesters ELG Zeist.
- Voor het onderhoudsfonds kwamen er geen giften binnen op rekeningnummer NL52 INGB 0000 3080 29 van Lutherkapel ELG Zeist.
- Voor het diaconaal project 2015 haalden wij tot 3 oktober € 982 op. Het betreft een project van de Stichting Anak-Anak Lombok Timur in Indonesië. Giften voor het project zijn welkom op rekeningnummer NL09 INGB 0000 3833 96 van Lutherse Diaconie Zeist.

Alle gevers onze hartelijke dank!

Website ELG Zeist

Voor meer informatie in en rond de ELG Zeist verwijzen wij ook naar onze website www.lutherkapel.nl.

Met hartelijke groet,

Herman Hamers
Voorzitter